

Psalm 2

Vier stemmen.

Een zogenaamde 'messiaanse Psalm' is een Psalm die in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en die betrekking heeft op de Heer Jezus.

(Psalmen 2, 8, 16, 22, 40, 110)

‘Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil – in de dagen der toekomst.’ (Amos 3:4-5)

1. De stem van de koningen
der aarde.

(Psalm 2:1-3)

‘Een opstandige stem.’

‘De koningen der aarde scharen
zich in slagorde en de
machthebbers spannen
samen tegen de HERE en
zijn gezalfde.’

(Psalm 2:2)

‘Wij willen niet dat deze over
ons regeert.’

(Lukas 19:14)

‘Ni Dieu, ni maitre’

2. De stem van God.

(Psalm 2:4-6)

‘Een spottende stem.’

‘Hij die in de hemel zit, lacht; de
Here spot met hen; Dan spreekt
Hij tot hen in zijn toorn.’

(Psalm 2:4-5)

‘En Hij heeft alles onder zijn
voeten gesteld.’

(Ef.1:22; Fip.2:10 Heb.2:7)

3. De stem van de Zoon.

(Psalm 2:7-9)

‘Een verklarende stem.’

‘Nu dan, gij koningen, weest
verstandig, laat u gezeggen,
gij richters der aarde.’

(Psalm 2:10)

‘Opdat in de naam van Jezus zich
alle knie zal buigen.’

(Filipenzen 2:10)

4. De stem van de Heilige Geest.

(Psalm 2:10-12)

‘Een gebiedende stem.’

‘Kust de zoon, opdat hij niet
toorne en gij onderweg niet te
gronde gaat.’

(Psalm 2:12)

‘Groot zal de heerschappij en
eindeloos de vrede op de troon
van David en over zijn koninkrijk,
doordat hij het sticht en
grondvest.’

(Jesaja 9:6)

‘Uw ogen zullen de Koning in
zijn schoonheid aanschouwen;
zij zullen een wijd en uitgestrekt
land zien.’

(Jesaja 33:17)