

God (opnieuw) ontdekken
met een nederig hart

prediking uit Micha

Micha 1

Oordeel over Samaria en Jeruzalem

God (opnieuw) ontdekken met een nederig hart

Galaten. 5: 19 - 21

Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

Micha 3

Oordeel over leiders, priesters en profeten

God (opnieuw) ontdekken met een nederig hart

Mat 23: 27-28

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.

God (opnieuw) ontdekken met een nederig hart

Toekomst: verlossing en hoop altijd te midden van oordeel

Toekomst Jeruzalem Micha 4: 1 – 4

Aankondiging van de Verlosser: geboorte van de Messias Micha 5: 1 – 4 a

God (opnieuw) ontdekken met een nederig hart

Micha 6: oordeel over het volk

v. 6 en 7 : De Heer heeft geen behagen in offers

1 Sam. 15-22 -23: Schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee! Gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzzaamheid is beter dan het vet van rammten. Weerspanningheid is even erg als toverij, en eigezzinnigheid is even slecht als afgodendienst. (NBV)

Micha 6: 8

Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. (NBG)

God (opnieuw) ontdekken met een nederig hart

Micha 6: 8

1. recht doen: rechtvaardig zijn, eerlijk zijn, juist handelen in ons leven
2. getrouwheid liefhebben: trouw zijn naar God en naar mensen toe
3. ootmoedig wandelen met God: nederigheid

Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verhogen (Jak. 4:10)

Jezus heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot aan de dood van het kruis (Fil. 2:8)

Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden (Mt. 23: 12)

1 Petr. 5 : 5 b

Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade.

(NBV)

God (opnieuw) ontdekken met een nederig hart

LEVENSOPDRACHT:

Recht doen, trouw zijn en nederig leven in verbinding met God en met andere mensen.

Dan mag je de Heer (opnieuw) ontdekken in je leven !