



De bruiloft

Sint-Niklaas 01/03/20

Bij de schepping...

- Gen2:16-24.

*God, de Heer, dacht: Het is **niet goed** dat de mens alleen is. Ik zal **een helper** voor hem maken **die bij hem past**. Toen vormde Hij uit de aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en Hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, **maar hij vond geen helper die bij hem paste.***

... vervolg

- *Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam Hij een van zijn ribben weg; Hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw en bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: **Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die heten zal vrouw, een uit een man gebouwd.** Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder, en zich hecht aan zijn vrouw, **met wie hij één lichaam wordt.***

Maar nog iets eerder...

- Gen1:26 God zei: *“Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, **die op ons lijken**; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.”*
V31 God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het **zeer goed** was.

Een bevoorrechte partner

- Ps8:4-7

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet? U hebt hem bijna god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd.

Hosea

- Hosea2:16-18

Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Dan zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven, het Achordal maak ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Dan, op die dag – spreekt de Heer – zul je zeggen: “Jij bent mijn man”, en daarbij is geen wanklank meer te horen.

In Efeze...

- Ef5:21-35

Aanvaard elkanders gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat Hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in elk opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden, en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver.

... vervolg

- *Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel, men voedt het en verzorgt het, **zoals Christus zijn kerk**, want dat is zijn lichaam en wij zijn zijn ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. **Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk.** Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.*

In Openbaring

- 21:3: Toen zag ik de heilige **stad**, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een **bruid** die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.
- 21:9: Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei: “Ik wil je **de bruid** laten zien, de vrouw van het Lam”. Ik raakte in vervoering, en hij nam me mee naar een heel hoge berg en liet me **de heilige stad Jeruzalem** zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.
- 22:17: De Geest en de bruid zeggen “Kom!” Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

