

MATTEÛS



**OVER ANGST EN TWIJFEL
SINT-NIKLAAS 26/02/2023**

Mat7:28-29: Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden... en grote massa's mensen volgden Hem.

18-22 – VOLGEN OF NIET VOLGEN?

Een schriftgeleerde zegt: “Meester, ik zal u volgen waarheen u ook gaat!” Jezus zegt: “De vossen hebben holen, maar Ik heb nergens een plaats om mijn hoofd te ruste te leggen.”

Een van de leerlingen zegt: “Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.” Maar Jezus zei tegen hem: “Volg Mij en laat de doden hun doden begraven.”

PERSPECTIEF

Mt 19:27-29: Daarop vroeg Petrus: “We hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen we naar uitzien?” Jezus zei tegen hen: “Ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op twaalf tronen en rechtspreken over de stammen van Israël. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.”

23-27 – EEN STORM OP HET MEER

Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden Hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten Hem wakker en riepen: “Red ons toch, we vergaan!” Hij zei tegen hen: “Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?” Toen stond Hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. De mensen zeiden vol verbazing: “Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen?”

11:1-6 – DE TWIJFELS VAN JOHANNES

Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag: “Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?” Jezus antwoordde: “Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden kunnen weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.”

11:28-29: Kom tot Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.